

The CODEX Times

Dé nieuwsbrief van Studievereniging Codex

DE VOORZITTER AAN HET WOORD



Lieve leden,

We missen jullie! En ik denk dat ik voor het hele bestuur spreek als ik dat schrijf. Het is een rare gewaarwording, voor ons allemaal, om geen contact meer te hebben zoals we dat bij Codex gewend zijn: geen borrels meer, geen activiteiten meer, geen spontane koffie (bier) momentjes meer in Het Proeflokaal en ga zo maar door.

Codex laat zich er niet onder krijgen! Gelukkig is de feestcommissie druk bezig de mogelijkheden voor 'digitale feestjes' te bekijken en te organiseren voor jullie. En niet getreurd: zodra het weer kan, doen we weer een drankje in de stad en deze zomer hoop ik weer met jullie in het oude vertrouwde Wilhelminapark te zitten.

Ik hoop dat het jullie en jullie naasten goed gaat, zorg goed voor mekaar! En verlies elkaar niet uit het oog (camera) <3

Liefs!



BEFORE CORONA:

Codexianen gaan los op de Thrift Shop Party!

AGENDA
Helemaal niks.
Blijf lekker thuis!

“Nee, ik ga door de quarantaine geen betere versie van mezelf worden”

Lieve leden,

Het zijn op zijn zachtst gezegd rare tijden. Restaurants die dichtgaan, scholen die geen lessen meer geven en vergaderingen via FaceTime.

Een groot deel van de wereld staat onder huisarrest. In Nederland zitten we nog maar “pas” in onze huizen opgesloten en toch voel ik me al schuldig omdat ik die hele tijd blijkaar al verspild heb. Schuldig omdat ik niet het beste maak van deze quarantaineperiode.

Overal op social media wordt je dood gegooit met yogatips, quarantainedagboeken en tutorials om zelf je eigen keramische potten te gaan bakken.

Maar helaas, ik ben nooit een yoga goeroe geweest, dagboeken ben ik na de basisschool mee gestopt en met mijn onhandigheid ga ik al helemaal niet aan potten bakken beginnen.

Nee, ik doe braaf mijn schoolwerk zodat het allemaal bij te houden is en 's avonds lig ik languit op de bank te Netflixen.

Wat gelukkig wél door kan gaan is de nieuwsbrief! Ondertussen is de redactie dus ondanks de coronacrisis hard aan het werk gebleven om jullie van leesvoer te voorzien. Juist nu, in deze rare tijden, ben ik extra trots op de toppers die in mijn commissie zitten.

Heel veel leesplezier gewenst en hou je taai!

Liefs en houdoe,

Mo

“Laten we vandaag op afstand blijven, om elkaar morgen nog sterker te omarmen.”

Kijktip: Shaun of the Dead

In deze tijden is er meer dan genoeg ruimte om je hele Netflix-watchlist af te werken en verder, totdat je niet meer weet wat je aan moet zetten. Als je dat punt bereikt hebt kan je blijven zoeken, maar je zou ook deze film kunnen proberen als je 'm nog niet gezien hebt.

'Shaun of the Dead' is een Britse romantische zombie-comedyfilm, beter bekend als romzomcom of zomedy. We volgen het saaie leven van Shaun (gespeeld door Simon Pegg), die probeert zijn leven terug op de rails te krijgen door zijn ex terug te winnen. Zijn timing is alleen een beetje matig; er blijkt net een heuse zombie-apocalyps op de been te zijn. Shaun besluit deze kans aan te pakken om zijn waarde te bewijzen, om vervolgens de pleuris uit te zitten in zijn stamkroeg The Winchester.

Deze film is voornamelijk een mix van horror en comedy, waarbij de comedy duidelijk zwaarder weegt dan de horror. Beide genres staan niet bekend om

hun geweldige plots en karakters, maar deze film krijgt dat toch voor elkaar. Het verhaal is consistent en tot aan het einde origineel, en er zitten oprechte momenten van liefde, familierelaties en vriendschap in.

Ondanks dat deze film technisch gezien kan worden als horror, is dat eigenlijk een label dat te veel mensen afschrikt. Toegegeven, als je helemaal niks van zombies moet hebben zou ik deze film niet aanzetten, maar verder is deze film geschikt voor een groot publiek. Er is in de hele film maar een enkel schrikmoment te vinden, en voor het grootste deel van de film zit je toch hard genoeg te lachen dat je te druk bent om de film ook eng te vinden. Daarom is 'Shaun of the Dead' ook aan te raden voor de mensen die normaal gesproken een horrorfilm

automatisch aan zich voorbij zouden laten gaan.



Leestip: Niemand in de stad

“Vriendschap verenigt ons’, lees ik boven de deur als ik naar buiten loop. Bullshit, denk ik. De twee pijlers van onze vereniging zijn drinken en neuken. Liegen en bedriegen. Dat verenigt ons.”



Voor de verandering hebben we deze editie een keer geen juridische getinte leestip, maar dat maakt dit boek er zeker niet minder op. Na een duik in mijn boekenkast kwam ik deze klassieker weer een keertje tegen. Dit is namelijk veruit een van de mooiste boeken die ik gelezen heb.

“Niemand in de stad” gaat over het eerste studiejaar van een student die luistert naar de naam Philip Hofman. De roman begint met de zin: ‘Ik ben verhuisd’. Naar het Weeshuis dus, een typisch corpshuis met een grote keuken, een kelder die het daglicht niet kan verdragen en een veelheid aan mannelijke bewoners met ieder hun eigenaardigheden. Het boek laat alle lagen van het studentenleven zien. Van drank en seks tot vriendschap en verliefdheden. Maar ook groepsdwang, de dwingende omgangsvormen en de invloed van de ouders, komt sterk naar voren. Kortom, een boek waarin alle aspecten van het student zijn naar voren komen waardoor je zelf nog d s te meer geniet van je eigen studententijd.

TIP: Mocht je nou liever lui dan moe zijn, dit boek is ook verfilmd en is te zien bij Path  Thuis of gewoon op DVD.

Philip Huff (1984) studeerde filosofie en geschiedenis in Amsterdam. Hij publiceerde verhalen in De Gids, Hollands Maandblad en Hollands Diep. Zijn debuut Dagen van gras verscheen in 2009, gevolgd door de roman Niemand in de stad (2012) en de verhalenbundel Goed om hier te zijn (2013).





Koningsdag



De gebruikelijke feesten gaan dit jaar waarschijnlijk niet door, maar dat betekent niet dat we het niet kunnen vieren! Op deze pagina kom je tegen wat je nodig hebt om de verjaardag van de grote W alsnog gigantisch te vieren.

Wist-je-datjes over het koningshuis

Wist je dat...

...Willem-Alexander en Maxima elkaar leerden kennen in de Spaanse stad Sevilla in 1999? Ze ontmoette elkaar tijdens de Feria de Abril, de zogenoemde Aprilfeesten die eerder jaar worden gehouden in Sevilla.

... Het lievelingseten van Maxima schnitzel met friet is? Het liefst eet zij daarna het Argentijnse toetje 'panqueque y dulce de leche' ofwel een pannenkoek met zoete melk crème.

... Willem-Alexander erg sportief is? Ruim dertig jaar geleden schaatste hij zelfs de Elfstedentocht! Dat deed hij onder de schuilnaam W.A. Van Buren.

... Willem-Alexander de eerste mannelijke Nederlandse vorst in 123 jaar is?

... onze koningin geen kleine voeten heeft? Máxima draagt schoenmaat 42. Om haar voeten optisch kleiner te laten lijken, kiest zij altijd voor een hoge hak. De koningin draagt hakken van minimaal 10 centimeter hoog.

... Willem-Alexander in zijn eerste studiejaar in Leiden, in mei 1988 de sloot in reed na een feestje? Omdat hij te hard reed, kreeg hij een schikkingsvoorstel van 300 gulden aangeboden.



***“Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,***



Wat voor type quarantaine-mens ben jij?

Iedereen zit nu in quarantaine, maar niet iedereen gaat er hetzelfde mee om. Voor iedereen is het lastig, voor de een meer dan voor de ander, en de reacties daarop kunnen flink uiteenlopen. Hieronder een paar van de meest opvallende typetjes.

De expert

Dit zijn de mensen die sinds het begin van de uitspraak opeens deskundige op het gebied van alles op het gebied van het virus lijken te zijn. Dit is Karen uit de buurtapp die je praktisch kan horen met haar beledende stem tijdens het lezen van haar berichten.



De bangmaker

Je hebt ze zelf vast ook wel gekregen: de ellenlange appjes die al tien keer doorgestuurd is voordat hij bij jou is aangekomen en volstaan met informatie die op geen enkele manier bevestigd is. De bangmakers verspreiden dit soort dingen alleen maar om mensen angst aan te jagen. Dit zijn meestal toevallig dezelfde mensen die Rutte overal de schuld van geven.

De sportieveling

Nu alle sportscholen gesloten zijn, kan je niet stil blijven zitten. De sportieveling gebruikt deze zeeën van tijd om juist nog meer te kunnen bewegen. Thuis de trap op- en af rennen of pull-ups in het speeltuintje, het kan allemaal



Is er een lockdown?

Een levenslange leefstijl van isolatie en eenzaamheid heeft ervoor gezorgd dat je volledig onwetend bent over het feit dat er überhaupt stront aan de knikker is, in die zin dat het leven gewoon doorgaat zoals het altijd gegaan is. Dezelfde mensen die zonder broek in hun conference call zitten omdat ze toch niet van plan zijn later het huis te verlaten.



De grapjas

Betekent humor voor jou hoe vaker je een grap herhaalt en hoe harder je daarbij schreeuwt, hoe grappiger het wordt? Dan is dit een heerlijke periode voor jou. Bij elke nies en elk kuchje 'corona' roepen. Misschien is het de twaalfde keer nóg leuker!



De puzzelaar

Neemt deze gelegenheid met open armen aan om alle sudoku's, woordzoekers maar vooral legpuzzels te maken die hij kan vinden. Als alle legpuzzels gemaakt zijn wordt er een ondergrondse handelsring opgezet om puzzels te kunnen kopen en doorverkopen, met fietskoeriers die ze langsbrengen.

De hamsteraar

De mensen die ervan uit gingen dat ze weken niet hun huis uit konden om boodschappen te doen. Waarom deze mensen vooral voor niet-houdbare producten en wc-papier zijn gegaan is enkel over te speculeren. Ze kunnen in ieder geval wel 10 jaar lang zorgeloos toiletteren.



De snacker

Heeft zekere overeenkomsten met de hamsteraar, maar heeft zich vooral gericht op snacks. Omdat ze dachten dat ze meer dan genoeg in huis hadden dachten ze hiermee weken vooruit te kunnen, maar niks bleek minder waar; de voorraad was na een paar dagen al op.



Doorfeester

Of je nu in quarantaine zit of niet, er moet gezopen worden. Je zit alleen thuis maar je buurt denkt dat je een coronafeestje geeft vanwege de luide muziek, of je houdt alle periodieke borrels via Teams. Als de quarantaine klaar is kan je na maandenlang oefenen elke cocktail maken waar mensen om vragen.



De huisman/-vrouw

Door je studie en alle andere drukte heeft het stof zich in alle donkere hoekjes nodig, en heb je binnenshuis ook een mondkapje nodig om normaal te kunnen ademen. Je gebruikt deze tijd om met een sneeuwschuiver door je huis te gaan om eindelijk alle zoi een keertje op te ruimen.

Lid van de maand:

Koen Alberts

De volgende nieuwsbrief is er weer en ook deze maand hebben we weer een speciale editie. Deze maand hebben we weer een lid van de maand gekozen. Dit is Koen Alberts!

Deze Utrechtse gozer is al sinds jaar en dag een begrip binnen Codex. Deze oud secretaris extern ken je misschien ook onder een van zijn andere namen zoals “poëet van de straat”, “daddy” of “die ene idioot”. Maar je kan deze David Hasslehoff crusher ook heel goed tegenkomen achter de bar in Tivoli waar hij de



beste biertjes tapt. Verder speelt Koen (sinds zijn 9^e) beter toneel dan je boyfriend op bezoek bij je ouders en is hij gezelliger dan een kring verjaardag met stukjes kaas en borrelnootjes.

Als Koen de rest van zijn leven nog maar 1 drankje mocht drinken was dat natuurlijk een Klok op kamertemperatuur! Maar je kan hem ook blij maken met een sigaar en een goede whisky.

Lieve Koen, gefeliciteerd met je plekje en nog veel plezier bij Codex!

Op bezoek bij... Marieke Rademaker!

Beste Codexianen,

Deze maand mag ik mijn paradijsje laten zien in de Codex Times! Mijn prachtige kamer ligt in het hartje van Wittevrouwen met een steenworp afstand van het Griftpark. In de zomer halen we vaak een ijsje bij Roberto's en eten we wel eens in het Griftpark. Ook heeft ons huis een klein balkon waar je lekker in de zon kan zitten.

Hoe ik aan mijn kamer terecht ben gekomen? Dorian ging weg uit haar kamer dus kwam er een plekje vrij. Het was mijn eerste hospiteeravond en dat vond ik wel spannend. Gelukkig werd ik gekozen! Momenteel woon ik samen met medecodexiaan Kim en nog drie jongens wat hartstikke gezellig is. Tips voor het zoeken van een kamer: schrijf je in bij SSH en houd je ogen en oren open!

Op het begin had ik een kamer van 12 vierkante meter met schuin dak met twee verdiepingen, dat was wel erg krap. Gelukkig kon ik na drie maanden doorschuiven naar een iets grotere kamer van 27 vierkante meter. In mijn huidige kamer woon ik deze maand een jaar. In mijn kamer heb ik een wasbak en twee verdiepingen met een eyecatcher: de roze koelkast! Wat heel fijn is dat de woongedeelte en slaapgedeelte gescheiden is aangezien ik twee verdiepingen heb. Ook heb ik uitzicht op de Dom! Stijladvies kan ik niet echt geven want de meubels in mijn kamer zijn een beetje een bij elkaar geraapt zootje. Mijn meubels zijn een mix van afdankertjes van mijn familie en natuurlijk de

welbekende IKEA-meubels. Toch ben ik erg blij met mijn eigen plekje. Als je een keer in het Griftpark of in de buurt bent, ben je van harte welkom om langs te komen! Waarschijnlijk is het dan niet zo opgeruimd als op de foto's.

Groetjes, Marieke



Nieuws uit de rechtspraak

In een nieuwe aflevering van “Nieuws uit de rechtspraak”, de rubriek die sinds jaar en dag (een paar maanden) niet meer weg te denken is uit The Codex Times, behandelen we steeds een opmerkelijk nieuwsbericht uit de rechtspraak. Soms ontroerend, soms inspirerend, maar altijd een beetje raar. Dit keer heeft een Japanse zadeldief het nieuws gehaald.

Nieuws uit de rechtspraak

Een nieuwe maand betekent weer een nieuw opmerkelijk artikel uit het nieuws.

Een 57-jarige Japanse vrachtwagenchauffeur stal ruim twee decennialang fietszadels. Het begon als stressverwerking en veranderde geleidelijk in een hobby, meldt Kyodo News.

De politie kwam de man in november op het spoor, toen beveiligingscamera's hem vastlegden terwijl hij twee zadels stal ter waarde van ongeveer 66 euro bij een fietstalling in Higashiosaka, ten oosten van de Japanse stad Osaka.

De man gaf bij zijn arrestatie op 13 februari toe al jarenlang fietszadels te stelen.

"Ik begon ongeveer 25 jaren geleden fietszadels te stelen in Tokio en Osaka. Eerst om te ontspannen vanwege stress op mijn werk en geleidelijk bleek het verzamelen ervan leuk te zijn."

De vrachtwagenchauffeur had een opslagruimte gehuurd waarin hij zijn ongeveer 5.800 zadels bewaarde. De politie vermoedt dat hij de zadels stal terwijl hij van stad naar stad reed.



5 tips voor tijdens de quarantaine

Je hebt je inmiddels vast al wel een beetje aangepast aan het thuiszitten, en dingen gevonden waar je de tijd mee doorkomt. Toch kan het geen kwaad om nog wat inspiratie te hebben als je alle series op Netflix al afhebt of al je boeken al uit hebt.

Houseparty

Voor een virtueel huisfeestje kan je terecht bij de app Houseparty. Hier kan je met maximaal 8 vrienden tegelijkertijd een spelletje doen door te videobellen. Hoewel Houseparty de laatste tijd veel in het nieuws is door een zogenoemde “hack” ontkent Houseparty de aantijgingen.



Netflix Party

Als je lekker wil chillen en geen zin hebt in een spelletje in gezelligheid kan je Netflix Party installeren. Hier kan je synchroon series of films kijken met je vrienden en kun je via de chatfunctie ook nog eens kletsen.

Puzzelen

Puzzelen is tegenwoordig weer helemaal hip en happening. Trek een puzzel van 2000 stukjes uit de kast en je bent er de hele middag zoet mee. Uit onderzoek is gebleken dat puzzelen ook nog eens hartstikke goed voor je hersenen is, zo blijft je hersenactiviteit optimaal!



(Luister)boeken

Met het mooie weer aankomende week is het ook heerlijk om een boek te lezen in de tuin/balkon/.. Het is de perfecte tijd om eindelijk dat boek te lezen, wat waarschijnlijk al 100 jaar in de kast ligt. Als je te lui bent om te lezen, is het ook mogelijk naar luisterboeken te luisteren. De bibliotheek Utrecht heeft nu verschillende luisterboeken gratis beschikbaar gemaakt, zo kan je uitproberen of het wat voor je is.

Koken

Met die zeeën van tijd is het ook hét moment om de keuken in te duiken en recepten te proberen. Maak eens een ander ontbijt, lunch of een nagerechtje. Het is leuk om nieuwe dingen te proberen en wie weet kom je erachter dat er een keukenprins(es) in je schuilt!



CODEX in quarantaine

We hebben een paar van onze leden de vraag gesteld hoe ze de eerste maand van de quarantaine zijn doorgekomen. Wat ze hebben gedaan en of ze verder nog tips voor de rest hadden. Hieronder lees je de antwoorden van de leden!

Menno:

Gamen, fietsen, spelletjes doen, koken, Netflix

Tip: Ga zelf Sushi maken



Koen:

Vooral een beetje routine houden. En gamen.

Tris:

Tip: Doe de dingen waarvan je normaal tegen jezelf zegt "heb ik geen tijd voor"

Sander:

Haha niet zoveel. Maar als ik wat deed was het bus simulator uitspelen. Mis het OV wel namelijk. Dus denk dat ik hierna naar train simulator over ga.

Tessa:

Nou op dit moment lig ik ziek op bed, maar hiervoor kwam ik mijn tijd door, door op te passen bij een alleenstaande moeder met haar eigen bedrijf en vrijdag en zaterdag werk ik nog gewoon. Verder doe ik 's avonds vaak bordspelletjes met mijn ouders of ben ik via houseparty aan het videobellen met vrienden! En ook probeer ik schoolwerk bij te houden en heb ik ook nog vergaderingen via teams. En natuurlijk Netflixen zo af en toe, al probeer ik sneller nu een boek te pakken of te sporten, heb spullen daarvoor in huis gehaald.

Tip: Vooral het nuttig maken van jezelf (wel op een veilige manier natuurlijk), zat manieren waarop je anderen kan helpen!



Fabian:

Een ieder zijn dagelijkse leven is verstoord, waarvan voor mij de sluiting van de sportschool wel de grootste is. Daarnaast ben ik net als iedereen minder onderweg en blijf ik alleen maar thuis. Even de deur uit om leuke dingen te doen kan niet meer. Dit biedt voor mij ook nieuwe perspectieven, zo gebruik ik de tijd om na te denken wat ik hierna wil doen en maak ik daar plannen voor!

Tip:

Je dagelijkse beweging is nu veel minder. Om deze reden is het van belang om de beweging op te zoeken. Zet je zelf er toe elke dag extra te bewegen. Want let een beetje op elkaar, maar ook zeker op jezelf door o.a. in beweging te blijven!

Nadine:

Heb even een grote schoonmaak gedaan in m'n kamer, heb mega veel koekjes gebakken en ik ben aan het schilderen geweest (ben er totaal niet goed in maar dat maakt niet uit).

Tip: drink veel wijn en blijf tot laat op zodat je ook weer lang doorslaapt en de helft van je dag weer gehad hebt.

Ivana:

Ik ben net klaar met Ozark en ga nu beginnen aan het vierde seizoen van La Casa de Papel.

Tip: Gebroeders Scooter – Totale Isolatie op Mixcloud. Steeds wanneer je een toeter hoort neem je een slok/shotje. Doe dit met je vrienden via Skype

LA CASA DE PAPEL



Wist je dat...

...De redactiecommissie de enige volledig coronabestendige commissie is?

...Maar de andere commissies alsnog minstens net zo hard doorwerken?

...Willem binnenkort zijn mixtape gaat droppen? Hij is op Soundcloud te volgen onder het alias Young Gerrit.

...Demi laatst haar ogen heeft laten laseren?

...Koen woorden sneller spit dan een kort pittige huisvrouw bij het Wc-papier in de Lidl?



CODEX PRESENTS:

MEET DÉ INTROCIË VAN 2020



Een giga wending nam de organisatie van het introkamp door de recente ontwikkelingen rondom de zogenaamde pandemie die de wereld op dit moment in zijn greep houdt.

Dit is natuurlijk voor iedereen even schakelen, zo ook voor alle commissieleden binnen Codex. Ik heb het stiekeme geluk dat de organisatie voor het introkamp nog steeds zijn doorgang kan vinden en ik me deze dagen prima vermaak met het nadenken over het neerzetten van een fantastisch introkamp. Maar hoe gaan we alles regelen en zorgen voor een spectaculair introkamp voor onze codexfeuten?

Hoe bereiken we überhaupt al die nieuwe studenten en hoe gaan we onze vergaderingen vormgeven? Vragen waar we nog niet altijd een antwoord op hebben...

Gelukkig hebben we inmiddels al twee succesvolle vergaderingen achter de rug. Gek om via een schermje te moeten praten, maar het heeft ook wel weer zijn charme. Ook loopt bij de een een kat over het scherm te paraderen, zit de ander in de tuin tijdens een vergadering en weer bij een ander komt vaderlief om het hoekje zijn nieuwsgierigheid tonen.

We hebben het tijdens de eerste meetings natuurlijk al gehad over het eten tijdens het kamp, het o zo heerlijke maar super hete zonnetje van vorig jaar, over een fantastisch leuk thema voor het grote feest, over leuke spellen en activiteiten voor overdag maar ook over promotie,

financiën en de waarschijnlijke last minute acties die we moeten gaan ondernemen om het allemaal waar te maken eind augustus. Ik kan alleen hopen dat alles zo makkelijk beklonken wordt als de kleur van de introshirts.

Ik kan al dit denkwerk en de uitvoering van alle ideeën natuurlijk niet alleen waarmaken. Ik heb wederom een supercommissie achter me staan vol enthousiastelingen die maar wat graag met mij ploeteren om iets moois neer te gaan zetten. Voor nu wil ik jullie graag via deze weg voorstellen aan deze knappe koppen op deze prachtige foto! Kom vooral gezellig buurten tussen 26 en 28 augustus @ Emsland in Ommen als je zin en tijd hebt! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd namelijk. Geef dit alleen wel even door aan de introcie via introcommissie@svcodex.nl zodat wij rekening kunnen houden met je komst :)

Prijsvraag:

Verzin jij de beste caption?



Het afgelopen tussenfeest was wederom een zeer geslaagd fuifje! Er is gedanst, gezongen, gedronken, én er zijn ook heel veel kiekjes genomen!

Hier aan de linkerkant zie je een van de prachtige pareltjes die een van onze fotografen heeft geschoten. Nu is onze vraag aan jou, welke caption past hier het beste bij?

Stuur jouw beste caption door naar redactiecommissie@svcodex.nl en maak kans op het boek "De allerbeste life hacks voor studenten" geschreven door Dan Marshall!

TIPS/WIST JE DAT/FOTO? Mail ons: redactiecommissie@svcodex.nl