

The CODEX Times

Dé nieuwsbrief van Studievereniging Codex

DE VOORZITTER AAN HET WOORD



Lieve, lieve leden,

Het is zo ver! De vakantie is voor velen van ons begonnen! Dat houdt hopelijk veel zon, ijs en vertier in. Wellicht gaan sommige van jullie ook nog op vakantie en hebben jullie daar nog naar uit te kijken. Het einde van dit collegejaar houdt ook in dat dit mijn laatste stukje als voorzitter in de nieuwsbrief is. Het is daarom dat ik dit stukje met lichte weemoed schrijf.

Ik denk dat we met Codex kunnen terugkijken op een bewogen jaar. Er is veel gebeurd, waaronder heel veel mooie dingen. Denk hierbij aan onze reis naar Athene, waar vakantieliefdes zijn ontstaan, waar telefoons en jassen zijn gestolen, maar waar we vooral ook heel erg hebben genoten van de stad, het weer en de gezelligheid. Ook het Kerstdiner was weer een hoogtepunt dit jaar en ik ben trots op de manier waarop wij elkaar door dit studiejaar hebben heen geslept door middel van de readers, trainingen en leerzame activiteiten en trots op de wijze waarop iedere maand weer deze nieuwsbrief is vormgegeven. Ten slotte hebben we een ontzettend mooie alumniafdeling opgericht, waar vooral het alumni-bestuur maar druk mee is geweest dit jaar.

Heel veel lof voor iedereen die zich dit jaar weer kei hard heeft ingezet voor de vereniging. Ik kijk uit naar het lustrum en ik hoop jullie allemaal de 20ste te zien op de boot voor een borrel.

Liefs!

Evi



De kersverse lustrumcommissie!

Bella ciao...

Dag lieve lezers van deze nieuwsbrief,

Helaas, aan al het moois komt een einde. Hier voor je neus ligt de allerlaatste nieuwsbrief van mijn bestuursjaar. En ik moet eerlijk zeggen, en dit zullen andere oud-bestuurders vast bevestigen, de tijd is omgevlogen.

Voor mij leek het gisteren dat ik in mijn gloednieuwe bestuurspak op de hakken van mijn moeder de trap op liep, op weg naar mijn allereerste algemene ledenvergadering. Ik had hele klamme handjes waardoor het notuleren nog moeilijker ging, maar gelukkig stond mijn bestuur voor me klaar.

Deze gelegenheid wil ik dan ook aangrijpen om mijn lieve bestuursgenootjes van dit jaar te bedanken. Lieve Evi, Matthijs, Marieke, Iris en Thijs, ik ben ontzettend trots op jullie! We hebben ons stinkende best gedaan het afgelopen jaar en ik ga jullie, met alle vergaderingen erbij, ontzettend missen.

Maar nog belangrijker voor de nieuwsbrief was natuurlijk...
DE REDACTIE!

Lieve Jense, Izél en Willem, wat hebben jullie dit jaar je best gedaan. Ik heb nog nooit zoveel gelachen tijdens een vergadering als met jullie. Ondanks dat ik de jongste van het stel was, hebben jullie altijd keurig geluisterd maar mij ook zeker gemotiveerd. Ik ga jullie geweldig missen en we zoeken elkaar snel weer op voor een goede debatuurtje ;)

Maar nog niet getreurd! We hebben namelijk ook deze laatste editie nog genoeg leuk wat we met onze leden willen delen. Zo vertelt papa Codex iets over zijn studententijd, hebben we weer een leestip én kijktip voor jullie klaar staan en kun je je zomerhoroscoop checken!

Gelukkig weet ik dat mijn lieve opvolger Annemée al staat popelen om door te gaan met de nieuwsbrief om jullie ook volgend jaar van voldoende leesvoer te voorzien, en dus kan ik met een gerust hart gaan genieten van de vakantie.

Voor de laatste keer,

Houdoe & bedankt!

Liefs,
Mo



Lid van de maand: Charlotte Boin!

Dag lieve mensen!

Wat leuk dat ik een stukje in de nieuwsbrief mag schrijven! Ik ben Charlotte Boin (leuk feitje; mijn achternaam is éigenlijk Frans, dus je spreekt het uit als een mix tussen bon en bien; -bwèn-) en ik ben net klaar met mijn eerste jaar HBR. Voordat ik aan de studie begon ben ik op het introductiekamp van Codex geweest. Hier heb ik al aardig wat mensen van Codex leren kennen, wat erg leuk is aangezien je dan aan het begin van je opleiding al wat mensen in de gangen tegen komt waar je weer even een praatje mee maakt. Tijdens het introkamp leek het me erg leuk om me bij het Proeflokaal in te gaan zetten. Al snel bleek echter dat ik daar niet genoeg tijd voor zou hebben. Het lijkt me zo leuk om op den duur in Utrecht te gaan wonen, maar ik woon nog in Barneveld en heb op dit moment nog niet de mogelijkheid om naar Utrecht te gaan. Dit komt mede omdat ik een paard heb, en die moet nou eenmaal een schoon hokje en wat te eten hebben iedere dag... Ze staat op een prachtige plek aan de rand van de bossen in Kootwijkerbroek, dus ik rijd voornamelijk recreatief. Ik doe dus een paar keer per week aan knolhobbelen :)



ik ooit eens na een avond stappen een vriendin heb gebeld omdat ik ervan overtuigd was dat iemand mij had gedrogeerd. Hierop vroeg ze mij wat ik de hele avond had gedronken, en tsjah.... Jäger Redbull...

Verder zet ik me op dit moment in voor het introductiekamp van aankomend studiejaar! De coronacrisis heeft ons voor een aardige uitdaging gezet, maar we gaan er zeker wat moois van maken!

In mijn vrije tijd zit ik schandalig vaak op het terras hier in TokTok city, houd ik heel erg van spelletjes spelen en ga ik af en toe naar het bos met onze hond. Het is natuurlijk alweer een hele tijd geleden, maar verder ben ik éigenlijk elk weekend wel in de kroeg te vinden. Je zou het misschien niet zeggen, maar het kan best gezellig zijn in Barneveld!

Wist-je-datje: Ik heb een papa-oor en een mama-oor, haha! Het verschil is minimaal, maar mijn ene oor loopt rond (van mijn moeder) en het andere oor heeft een knikje (van mijn vader) Kom maar op met een origineler wist-je-datje dan die van mij! :p

Als ik de rest van mijn leven nog maar één drankje zou mogen drinken zou dat zonder twijfel Jägermeister Redbull zijn. Ik vind dit zo heeeurlijk dat

Op bezoek bij... Thijs Schokkenkamp!

Aloha en welkom in mijn nederig stulpje.

Ik woon in de oranje flat op het Tuindorp West-Complex (ook bekend als 'bij de Van Lieflandlaan') op 8 hoog. Ik woon met maar liefst 10 huisgenoten, dus iets meer dan normaal, maar weer iets minder dan de IBB. Ik heb slechts 2 keer hoeven hospiteren, en bij dit huis voelde het ook gewoon goed. Mensen die lekker zichzelf zijn en niet in hokjes denken. Ik heb het grootste deel van mijn studententijd thuis gewoond, omdat Nieuwegein vrij dichtbij is en ik dan geen schuld op zou bouwen. Ik had uiteindelijk toch het idee dat ik in een studentenhuis wonen nog wel wilde meemaken, en daarnaast is in Utrecht wonen ideaal als je een bestuursjaar doet.

Ik heb mijn kamer vooral praktisch ingericht. De leuke ornamentjes missen nog. Deze wil ik in de komende tijd wel aanschaffen, want het is nog een beetje kaal. Ik heb tot nu toe alleen veel foto's uitgeprint en op de muur geplakt. Het voordeel van het praktische is dat ik wel veel tot mijn beschikking heb; een mooie televisie, drankkabinetje, een bank, een tafeltje, een eigen vriezer (geen koelkast, want er is in de woonkeuken echt een gebrek aan ruimte in de vriezer), en nog steeds heb ik de ruimte voor een tweepersoonsbed. Een nadeel aan mijn kamer is dat het



snel stoffig wordt. Ik moet voor mijn gevoel wel elke dag stof afnemen. Daarnaast woon ik naast het spoor, dus moet ik af en toe de TV harder zetten als er een trein langsrijdt, of versta ik de belangrijke puntjes van Evi niet tijdens de bestuursvergadering.

Als huis zijn we best verdeeld. Er is een deel dat vrij vaak bij/met de aanhang is, of gewoon op zichzelf. Ik zit zelf vaak in de huiskamer (die wij hebben omgedoopt tot 'Wauskamer') te chillen met de huisgenoten die daar ook van houden. Dan kijken we samen series of spelen we MarioKart, Toepen we, en dergelijke. Ik ben ontzettend blij dat ik hier ben komen wonen. Ik kan hier mezelf zijn, en ik heb ook alle ruimte en faciliteiten op mijn kamer. Leuk dat jullie even meekeken, een aantal Codexianen is hier al een keertje langs geweest, maar er is altijd ruimte voor meer! Tot dan!



Het studentenleven van Veysel Tan

Augustus 2000, Tiel. Na terugkomst van een zon, zee en strand vakantie opende ik mijn post. Helaas, slecht nieuws! Ik was uitgeloot voor de studie Geneeskunde. Mijn tweede keuze op advies van mijn docent Maatschappijleer de opleiding Rechtsgeleerdheid in Utrecht. De eerste kennismaking was de introductiedag. We liepen met medestudenten in het centrum van Utrecht en leerden de belangrijke plaatsen kennen. Bijvoorbeeld waar onderwijs werd aangeboden, lekkere broodjes werden verkocht en waar je goedkoop fietsen kon kopen. Is dat dan geen heling? Jawel, maar ach... soms moet je een beroep doen op artikel 5.

De eerste schooldag

Mijn eerste schooldag was geen succes. Ik stond buiten het lokaal te wachten op mijn eerste les. De deur ging open en...ik zag mijn klasgenoten naar buiten lopen. Oeps, de les was al afgelopen. Ik had op een verkeerde lijst gekeken. Dan maar terug naar Tiel en onderweg naar huis langs mijn oude school. In het eerste jaar was ik veel vaker op mijn oude school te vinden dan op de universiteit. Ik miste mijn oude school en veel van mijn vrienden zaten er nog. Het eerste jaar van mijn studententijd kenmerkte zich vooral door niet los kunnen laten. Ik haalde mijn vakken wel relatief eenvoudig, maar ik was zeker geen voorbeeldstudent. Zo wist ik bijvoorbeeld niet dat je bij de toets 'Inleiding Recht' je wettenbundel mocht (lees: moest) gebruiken. Dat was de eerste les vast verteld toen ik er niet was. Gelukkig waren het MC-vragen en had ik wel alle hoorcolleges bijgewoond.

Ik had een vaste plek bovenin helemaal rechts langs de trap. Zodra het tijd was, was ik als een van de eerste buiten en kon ik nog in een relatief lege bus terug naar het station. En je raadt het al, onderweg naar huis ging ik nog wel even langs mijn oude school. Werkcolleges woonde ik soms bij, maar huiswerk maakte ik niet. Voor een tentamen sloot ik mezelf op en ging ik de nacht door. Dat was ik wel gewend te doen op mijn bijbaan. Mijn grootste kwaliteit was toen dat ik heel goed kon inschatten hoe goed ik de stof beheerste. Een foutmarge van maximaal 0,5 punt.



Naast de studie

Misschien denk je nu, ik herken meneer Tan helemaal niet terug in dit verhaal. Hoe kan dat? Dit heeft een aantal redenen. Een eerste reden is dat toen alles met de post plaatsvond. Of het werd opgehangen in het gebouw waar je maar moest komen kijken. Uitslagen van toetsen werden dus ook zo bekend gemaakt. Ik moest dan de trein pakken naar Utrecht. Daarna moest ik een stuk wandelen om in het gebouw te komen waar de lijst hing. Op die lijst zocht ik dan '0043427' en zag dan daarachter mijn cijfer. Ergens in dat gebouw stond dan ook belangrijke informatie. Een andere reden is dus dat ik nog te veel met mijn hoofd bij mijn middelbare school was. Een derde reden is dat ik nog een beetje van plan was om toch Geneeskunde te gaan studeren. De laatste en grootste reden is dat ik gemiddeld 60 uur in de week erbij werkte in het hotel waar nu Marieke Rademaker werkt.

Na het eerste jaar had ik een herkansing (Internationaal en Europees recht) die ik ging voorbereiden terwijl ik een aantal weken in Spanje werkte in een hotel aan het strand. Mijn herkansing had ik gelukkig gehaald met een 7 en daarmee was mijn Propedeuse behaald. Toen startte het tweede jaar en vanaf dat moment had ik een andere houding. Ook mijn vrienden hadden de middelbare school verlaten, Geneeskunde had ik vaarwel gezegd en het dak van het hotel waar ik werkte was ingestort met als gevolg dat de werksfeer daar minder was. Ik ging me focussen op het recht, haalde mijn vakken met hele mooie cijfers, heb ook vrijwillig stage gelopen en een jaar Psychologie in Nijmegen gestudeerd.

Grappig detail: tijdens de sportdag werd ik door meerdere Hockeyverenigingen gevraagd om lid te worden en ze waren verbaasd dat ik niet op hockey zat. Ik weet nog dat ik een wedstrijd van 0-2 omhoog naar 2-2 door met de bal van de achterlijn naar voren te sprinten en tot twee keer toe te scoren. Het zag er niet uit, maar het was wel effectief. Ik was niet goed in hockey, maar ik was uitzonderlijk snel. Ik heb de verenigingen vriendelijk bedankt en gezegd dat ik mijn handen vol heb aan (beach)soccer. Na dat jaar Psychologie heb ik mijn studie afgerond. Mijn eerste scriptieonderwerp werd goedgekeurd, maar er werd wel bij gezegd dat ik in het buitenland veldwerk moest uitvoeren. Daar had ik geen zin in. Dus koos ik voor een ander onderwerp waarvan ik wist dat ik het snel kon schrijven. Dat was ook gelukt. Na vier weken mocht ik mijn scriptie inleveren en na vijf weken had ik mijn cijfer. Ik was in juni klaar, heb genoten van een lange vakantie en voor ik kon studeren raakte ik zwaar geblesseerd.

Toen heb ik in november besloten om nog een master te doen en daarvoor heb ik me in Nijmegen ingeschreven. Want tot nu toe heb je niks gelezen van het echte studentenleven. In Utrecht had ik ook niet echt een studentenleven. Ik werkte, studeerde en had mijn eigen leven in Tiel. Daarnaast was ik wekelijks in Nijmegen te vinden. Dat jaartje Psychologie smaakte naar meer, dus ik heb ook een andere master afgerond in Nijmegen. Als ik zou moeten kiezen tussen Nijmegen en Utrecht, dan kies ik toch voor Nijmegen. Nu mijn A4 vol is moet ik stoppen. Ik moet zeggen dat ik het leuk vond om even terug in de tijd te gaan. Ik heb veel ook niet kunnen zeggen, maar voel je vrij om me daarover te vragen als we elkaar volgend jaar (hopelijk op de HU) zien.

Zomerhoroscoop

Deze zomer hebben we weer een kersverse horoscoop voor je. Wat hebben de sterren voor jou in petto? Lees hier alles wat je moet weten!

Steenbok (22 december - 19 januari)

Na een verwachte ontmoeting met een bekende uit je vriendengroep zal je de klok achtmaal horen slaan. Op dat moment weet je hoe laat het is.



Waterman (20 januari - 19 februar)

Voor jou is dit een zomer van kansen. Of je deze kansen ook daadwerkelijk ziet, dat weten alleen de sterren.



Vissen (20 februar - 20 maart)

Je eerste knipbeurt na meer dan twee maanden is niet zo uitgevallen als je had gehoopt, wat je nog steeds dwars zit. Deze zomer besluit je terug te gaan naar je quarantainecoupe. Meningen blijven verdeeld, inclusief die van jou. Uiteindelijk loopt dit uit in een uit tot een uit de hand gelopen identiteitscrisis waar je je vrienden en familie in meesleurt. Tot je tijdens een hypnotherapiesessie een openbaring krijgt. Je bevindt je in een trans, wandelend door je gedachten zie je een gedaante verschijnen die je vertelt waar je al die tijd naar smachtte. "Lang bovenop, kort aan de zijkant".



Ram (21 maart - 20 april)

Regen. Tentje. Zuid-Limburg. Volgens mij weet je nu al genoeg.



Stier (21 april - 20 mei)

De coronakilo's hebben zich teveel opgehoopt. De sportschool ligt bijna binnen handbereik, alleen ligt hij net als de afstandsbediening nét te ver.



Tweeling (21 mei - 21 juni)

Het afscheid als lid van de kascommissie valt je zwaar. De afgelopen drie jaar heb je je met hart en ziel ingezet. Je probeert je nu te bedenken wat je met die ene middag in januari zal gaan doen, maar op dit moment ben je daar eigenlijk nog te emotioneel voor.



Kreeft (21 juni - 22 juli)

Een half jaar geleden vertelden de sterren je dat 2020 ook voor jou een jaar is. Deze zomer zet deze trend dan ook gezellig voort.



Leeuw (23 juli - 23 augustus)

Tja.



Maagd (24 augustus - 23 september)

14 kabeljauwen en een inboedelverzekering. Weet jij wat dit betekent? Nee? Wij ook niet. Misschien wordt dit op een later moment duidelijker.



Weegschaal (24 september - 23 oktober)

Één moet de eerste zijn die een anderhalvemeterboete krijgt. Chapeau.

Schorpioen (24 oktober - 22 november)

Deze maand vind je een nieuwe theesmaak uit om je te helpen bij die laatste herkansing in periode E. De gedurfde combinatie 'Dextro en Red Bull' blijkt na verhitting echter giftig voor het deel van de bevolking dat jouw specifieke gencombinatie niet deelt. Je poging om de rechter van je onschuld te overtuigen door hem een kopje van de thee aan te bieden pakt averechts uit nadat ook hij binnen enkele minuten rillend en schuimbekkend komt te overlijden.



Boogschutter (23 november - 21 december)

Deze zomer zal je dingen meemaken waarvan je echt denkt van "Jemig, poe hé, meen je dat nou echt joh?. Zelfs de mensen om je heen zullen zeggen van "Nee echt, HOE DAN, je bent toch niet serieus of wel soms?". Uiteindelijk ben je geneigd om te zeggen van "Nou, weet je, als het zo moet...". Maar wanhoop niet: De zomer eindigt met een gebeurtenis waarvan je zo'n gevoel krijgt van "Hehe, wacht eens even! Gelukkig maar".



Kijk- en leestips

Deze editie hebben we weer kijktips voor jullie! Zin in een bingewaardige serie? Check dan “The Politician”. Eindelijk een kans aanpakken om een goed boek te lezen? Dan is “Het Leven als Tragikomedie” misschien wel wat.

The Politician: een cynische blik op het politieke spel

“The Politician” lijkt zich in eerste instantie te presenteren als een vrolijke tiener-dramaserie, bijna in de richting van *Glee* of iets dergelijks. Je komt er echter al gauw achter dat deze serie toch een wat andere, meer cynische richting op wil.

Payton Hobart is een jongeman van erg goede komaf. Hij weet al van jongs af aan dat hij de nieuwe president van Amerika wil worden. Maar om daar te komen zal hij toch eerst carrière moeten maken, te beginnen bij het schoolbestuur. Dat gaat echter niet zomaar, en om dat voor elkaar te krijgen zal hij koste wat het kost zijn tegenstanders moeten uitschakelen. En daar komen wel wat vieze spelletjes bij kijken.

Deze serie zit vol met comedy, maar ook met satire die een interessant beeld geeft van politiek beoefenen.

Het laat zien hoe mensen kunnen omgaan met morele dilemma's op het moment dat er macht op het spel staat.

Ikzelf heb het eerste seizoen in een erg korte tijd gekeken, maar dat wil niet zeggen dat hij altijd even makkelijk is om naar te kijken. De karakters zijn stuk voor stuk slechte mensen. Dat is waarschijnlijk realistisch als het om politiek gaat, maar toch soms vermoeiend om naar te kijken. Ook komt er af en toe een musicalnummer langs, wat voornamelijk misplaatst overkomt.

Desalniettemin is “The Politician” een aanrader; vooral om te genieten van het geweldige acteren en de dramatische scènes.



Leestip: Het Leven als Tragikomedie



Als laatste leestip van het jaar hebben we geen juridisch boek, maar wel een boek wat je aan het denken zet. *Het Leven Als Tragikomedie* legt de diepgewortelde gebreken van de mens bloot. We streven met zijn allen perfectie na, terwijl dit eigenlijk helemaal niet kan. Daarnaast hebben we het vermogen om allerlei existentiële vragen te stellen waar we toch nooit een antwoord op krijgen. Waarom doen we ons dit eigenlijk aan?

In dit boek betoogt de schrijver dat humor de beste manier is om dit lijden dragelijk te maken. Humor biedt een ander perspectief op ons onvermijdelijke falen om perfectie na te streven. Een perspectief waarmee we het tragische onder ogen kunnen zien. In de eerste helft worden al onze tekorten met een flinke dosis humor en sarcasme blootgelegd. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt ingegaan op hoe we met humor een stuk makkelijker met deze gebreken om kunnen gaan.

Kortom, een boek wat je vanaf de eerste bladzijde nieuwsgierig maakt naar wat er komen gaat en absoluut een aanrader voor iedere student!

Tim Fransen (13 april 1988) is een Nederlands cabaretier, stand-upcomedian, schrijver en filosoof. De cabaretier studeerde de master wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. In 2014 won Fransen de jury- en publieksprijs van het Leids Cabaret Festival.

Bedankt!

Dat was 'm dan. De allerlaatste nieuwsbrief van het jaar. Wij bedanken jullie in ieder geval voor het lezen, en hopen dat jullie net als wij met een lach terugkijken op afgelopen jaar, ondanks alle onzin. Hier geven alle redactieleden zelf ook nog even hun gedachten.

Aan het begin van het jaar stuurde ik een lange, formele sollicitatiebrief naar de redactie, omdat dit mij een aardige plek leek om mijn interesse in journalistiek (de studie die ik hiervoor met vlag en wimpel gefaald heb) een beetje door te zetten.

Langzaamaan leerde ik mijn commissie toch wat beter kennen, en daarmee werd mijn motivatie om elke keer wat leuks neer te zetten ook steeds groter, waarbij ik het vooral leuk vond om de film- en serierecensies te schrijven. Uiteindelijk zijn wij naar mijn gevoel uitgegroeid tot een hechte commissie, waarmee ik veel leuke momentjes heb meegemaakt.

Wij als redactie hebben met veel plezier voor jullie elke maand geprobeerd een mooie, leuke en soms ook informatieve nieuwsbrief neer te zetten, en ik hoop dat jullie net zo genoten hebben van het lezen als ik van het schrijven. Het zou mooi zijn als wij, zeker in de wat zwaardere afgelopen maanden, af en toe voor een oprechte lach hebben kunnen zorgen.

Jense



Toen ik een aantal maanden geleden mijn eerste vergadering als voorzitter van de redactie had, had ik geen idee wat me te wachten stond. Ik had nog nooit met Publisher gewerkt, laat staan dat ik alle wist je datjes mee had gekregen. Toch wist ik dat ik er iets moois van ging maken samen met deze andere 3 toppers.

Elke vergadering was een feestje en de gekste ideeën zijn voorbij gekomen. Zo weet ik nog dat wij na onze vergadering de discussie over ananas op een pizza voortgezet hebben in de HideOut onder het genot van een heerlijk tarwesmoothie. Uiteindelijk hebben we na 1,5 uur de strijd opgegeven en mocht Willem een betoog schrijven over de pizza Hawaii.

En dan toch is de laatste nieuwsbrief ineens daar. Ik wil iedereen van de redactie heel erg bedanken voor als jullie bloed, zweet en tranen maar voor al ook de creativiteit van het afgelopen jaar. Zonder jullie had ik dit niet gekund!

Mo

En zo is het mijn beurt om ajuus te zeggen als commissielid. Ik ben bij de redactiecommissie gekomen omdat ik na mijn bestuursjaar nog steeds betrokken wilde zijn bij de vereniging.

De redactiecommissie leek me daar een uitgelezen kans voor. De sfeer was vanaf het begin af aan al top en dit is het hele jaar zo gebleven.

Mijn favoriete rubriek was dit jaar 100% "Op Bezoek Bij", je merkt dat iedere kamer totaal anders is en mensen vol passie schrijven over hun thuis in Utrecht. De artikelen welke ik het leukst vond om te schrijven waren toch wel de boekrecensie van het Burgerlijk Wetboek en de horoscopen.

Maar nu is het dan echt tijd voor de laatste nieuwsbrief, ik wil jullie bedanken voor het lezen en ik zie jullie snel op een borrel!

Willem

Ik vond het ontzettend leuk om dit jaar deel uit te mogen maken van de redactie-commissie.!

Met veel plezier verhaaltjes mogen schrijven over verschillende onderwerpen, codex-leden en sappige roddels aangehoord.

Elke vergadering had ik het gezellig en werkten we hard aan de nieuwsbrief. Ik had dit niet willen missen en ben blij dat ik dit jaar onderdeel was van de redactie!

Izèl





CODEX OP BOOT10

Onbeperkt wijn, bier, fris, hapjes
en nog veel meer!



€ 25 LEDEN

€35 NIET-LEDEN

20 JULI 2020 • 19:00 - 22:00

Meld je uiterlijk 12 juli aan door een mailtje te sturen naar
feestcommissie@svcodex.nl.

Je ontvangt via de mail de gegevens om te betalen.

Let op! Pas na je betaling is je plek gereserveerd.

BOOT10



SPARTA
CURSUS